

Gedenksteen hulp-majoor Clouzet



COLLECTIE

CLS Wereldoorlog I

INVENTARISNUMMER

D_POLS_MVDA_2013_003

BESCHRIJVING

Net het oorlogsmonument van Gottem is nog een kleine gedenksteen in blauwe hardsteen in de kerkgevel ingewerkt. Deze gedenksteen herdenkt de Franse hulp-majoor die omkwam in de Gottemse Donkerstraat door de inslag van een Duitse obus. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was een Franse infirmerie gevestigd in een leegstaand huis in de Donkerstraat nr 1. De Franse hulp-majoor was daar werkzaam, want hij was dokter.

In gebeitelde letters staat het korte relaas van de gebeurtenis in het Frans te lezen. De tekst luidt 'Sur cette place le 22 octobre 1918 à deux heures du matin tomba, frappé par un obus allemand au poste que lui assignait son devoir, le docteur Pierre Clouzet, âgé de 25 ans Médecin Aide Major au 22^e régiment d'Infanterie né à St Gaudens, Hte Garonne'. Deze gedenksteen was oorspronkelijk aangebracht aan het bewuste huis in de Donkerstraat, maar werd later 'overgebracht' naar de parochiekerk. De gebeitelde letters zijn doorheen de jaren sterk verweerd en bijna onleesbaar. Ook de gebeitelde Latijnse kruisjes op de steen zijn bijna helemaal vervaagd.

OBJECTTYPE

foto

PLAATSEN

Deinze

DATERING

2012

TREFWOORD

gedenksteen, gesneuvelde militair, Eerste Wereldoorlog, Gottem