

Bidprentje Karel Verstraeten



COLLECTIE

Privécollectie Manuel Van den Abeele

INVENTARISNUMMER

D_MVDA_2021_Verstraeten

BESCHRIJVING

Karel Verstraeten was onderpastoor te Vinkt toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Op 27 mei 1940 maakte hij het drama in het dorp mee. De Duitsers schoten op die zwarte dag massaal onschuldige burgers dood. De Duitse troepen beweerden dat de burgers op hen hadden geschoten, maar hiervan werd nooit een bewijs gevonden. Onderpastoor Verstraeten trachtte te bemiddelen bij de Duitse militairen, maar zijn pogingen hielpen niet. Hij werd ook geëxecuteerd. Karel werd doodgeschoten tegen Muur De Laere, in het centrum van het dorp.

In 1942 maakte Hubert Malfait het schilderij 'Onze-Lieve-Vrouw van Vrede' voor de Vinktse parochiekerk. Als eerbetoon schilderde hij de figuur van onderpastoor Karel Verstraeten op het werk.

OBJECTTYPE

bidprentje

PLAATSEN

Deinze

DATERING

27 mei 1940

TREFWOORD

onderpastoor, Vinkt, meidagen 1940, W.O.II